

BLOB BLOB Nr. 3 2013



Carsten Poulsen med Møn-laks på 12,5 kilo.



Læs om:

Ture til Bornholm * Sverige * Møn.
Trolling i Ostersøen. * Ørreddag * Hornfiskepokalen.
Renovering af klubhuset - det bliver rigtig godt !!
Knæk og bræk henover sommeren.
Red.

ODSHERREDS SPORTSFISKERFORENING

Outdoorcenteret Jagt-Fiskeri



Abu Garcia

A. Jensen

Berkley
CATCH MORE FISH®

PENN

The Biggest Name In Fishing.™

SHIMANO

Rapala

Daiwa
COMMITTED TO TOTAL QUALITY
Advancing The Sport Of Fishing

SAVAGEAR

Centervejen 3 4550 Asnæs Tlf. 59650180

Vestsjælland største specialbutik med alt til dit aktive udendørsliv



Renovering af klubhuset

Så er renoveringen af klubhuset færdiggjort. Det er et rigtig flot stykke arbejde hjælperne og håndværkerne i fællesskab har ydet. Alt arbejdet er gået igennem Søren Clement (klubhusformandens) kyndige overvågning og disponering. Vi er mange der er meget taknemmelige for det færdige resultat. Hvis du endnu ikke har set vores nye faciliteter er du meget velkommen til at melde dig til sommerfesten lørdag d. 10. August.

Økonomien omkring renoveringer betyder at vi har brugt omkring 120.000.- kr. Det indebærer at vi har en lidt stram likviditet for indeværende. Odsherred Kommune har dog givet tilsagn om at støtte med 96.285.- kr. fordelt over 3 år 2014, 2015, 2016. Således dog at vi får overført 30.000.- kr. øjeblikkeligt (2014 tilskuddet) for at løse vores akutte likviditetsproblemer. I år 2016 skulle vi så meget gerne være tilbage på vores sædvanlige stabile økonomi igen.

OBS !!!

Nye regler for fangst af Gedder og Karper i Lammefjordskanalerne.

Alle Karper fanget i kanaler skal genudsættes.

Alle Gedder over 60 cm. fanget i kanalerne skal genudsættes.

Arsagen er en hastigt faldende bestand af Karper. Samt den gavnlige indflydelse en god geddebestand har på vandkvaliteten. Medbring et fotoapparat - tag et billede - og skån et liv. Fisk fra kanalerne har ingen kulinarisk værdi - men stor naturværdi



Odssherreds ørreddag Kr. Himmelfartsdag d. 9. Maj 2013

Et rigtig flot fremmøde til indvejningen – måske skulle det ny renoverede klubhus også lige beundres. Og selvfølgelig er det altid spændende at se hvad deltagerne har fået ud af bestræbelserne. Hornfisk havde rigtig mange af deltagerne været i clinch med. Havørrederne var ikke helt så villige til at sætte livet på spil – der blev dog fanget en enkelt fin fisk på 46 cm. samt en regnbueørred på 40 cm.

Jimmy Breinvad tog første præmien i "Havørred og andre arter" for sin fisk på 46 cm. og 870 gr. fanget på, Svellebakken. Mens Danny Jensen fik anden præmien på sin regnbue på 40 cm. og 715 gr. fanget på Korshage.

Som nævnt blev der fanget mange hornfisk – ud over de 16 der var indleveret til indvejning. Mange valgte ikke at indveje deres fisk, da de kunne se den ikke kunne udløse en plads i præmierækken. De seks største der blev præmieret var:

1. Erik Nybro med en fisk på 71 cm. 450 gr. fanget på Skamlebæk
2. Michael Pedersen med en fisk på 68 cm og 365 gr. fanget ved Vraget.
3. Roland Sørensen med en fisk på 69 cm. og 335 gr. fanget ved Stenværket
4. Jesper Jakobsen med en fisk på 72 cm. og 335 gr. fanget ved Lumsås
5. Henrik Sørensen med en fisk på 66,5 cm. og 330 gr. fanget ved Lumsås
6. Mette Høgsted med en fisk på 68 cm. og 320 gr. fanget ved Stenværket.

Vejret på dagen var ok, med lidt skiftende sol, regn og skyer. Vinden vendte lidt rundt, men skabte ikke de store problemer. Temperaturer omkring 15+ grader.

Redaktøren beklager at det fine fremmøde gjorde, at de 120 pølser hurtigt fik ben at gå på. Men jeg plejer i regel at stå en snes stykker i overskud, det ville jeg gerne undgå. Men det var måske nok lidt forkert disponeret.

Tak til vores trofaste ørreddags sponsorer. "Lystfiskeren" Holbæk, "Outdoor" Asnæs, "Lena sko" Asnæs, "Punkt 1" Asnæs, "Sparegrisen" Asnæs, "Petunia" Asnæs, Shell Vig, Rema 1000 Fårevejle, "Gartnergården" Nr. Asmindrup, "Storøhage kartofler", "Ditlev Burke", J by J Fashion Asnæs, XL-byg Kårup, Jagt & Fiskerimagasinet København.

Nimh.

Husk at støtte vores sponsorer når du handler.



BORNHOLMER TUR PÅSKEN 2013

Vandet var kun 0,7 grader så fiskeriet var lidt svært, men Martin og jeg fik fisk på sidste dagen – hvor vejret var rimeligt fint.

Jeg fik først en pæn fisk på over 3 kg, den var noget farvet, men ikke tynd. Jeg genudsatte den. Den fortjente en chance mere !!

10 min efter fik Martin en fin fisk på ca. 2,3 kg. Efter vi havde kæmpet i dønningerne fra færgen og fået hans fangst på land, var jeg heldig at få bid igen efter 25 min.

Desværre var den fejlkroget, men flot det var den. Den vejede 2,6 kg bed meget kontant, og fightede fint.

Vi havde lidt flere kontakter på det stræk til højre for lystbåde havnen(Rønne), så det stræk skal helt sikkert prøves igen næste år. Hvem ved måske kunne Torben også være heldig at fange en fisk.

Torben P – Martin N – Ole Blom



Tur til Löderup strandcamping 29.4. – 6.5.2013.

(Tekst og billeder Karl Erik Mikkelsen)

Efter en vellykket generalforsamling med Adriaklubben i Hundested kørte vi mandag d. 29. april 2013 direkte til Löderup, det blæser, så vi sætter ikke markise op.

Tirsdag blæser det stadig fra vest, så ved 10 tiden kører vi en tur nord på til Vitemølla og går en tur op til Haväng, hvor jeg, for jeg ved ikke for hvilken gang, ikke ser skyggen af fisk, men man mindes de gode gamle dage, hvor der næsten var garanti for en oplevelse her. Gåturen derud er dog lige smuk, og til Nimh kan jeg lige indskyde, at de har sat en lænestol op under den bonsai, som han holder så meget af. På hjemvejen holder vi ind i Vik ved præstens badekar, her er masser af fiskere og jeg taler med et hold danskere, de havde prøvet i 6 timer og ser mildest talt ud til at have givet op. Vi kører også hjem og nyder de gode fiskespecialiteter, som vi har købt i Kivik.

Næste dag var jeg trods blæsten straks på tur til Nörrekås, det var meget lavvandet, vel affødt af den megen vestenvind, men det var fint til fluefiskeri, efterhånden var jeg kommet længere ud end jeg før har prøvet. Efter et par timer var jeg egentlig klar til at køre hjem, jeg havde intet set og et par svenskere, som fiskede spind længere mod Örnehusene var kørt uden resultat. Pludselig så jeg en fisk i overfladen, den var inden for kastelængde, så nu blev turen en time længere, men uden resultat, jeg prøvede ellers alt hvad jeg havde i æsken (selv kobberbassen) blev prøvet.

På vej ind og det er langt skal jeg lige sige til dem som ikke har været på Nörrekås uden at fange noget, så jeg at det ikke er føde ørrederne mangler, der var helt tykt af rejeyngel inde på det lave vand.

Torsdag er jeg selvfølgelig på jagt igen ved Nörrekås, to timer uden noget som helst, vandet er helt fladt og man kan vel sige for stille eller for koldt, eller hvad jeg tror: fiskene er i tilbagegang, det burde være umuligt slet ingen ting at se.

Om eftermiddagen kørte vi til Löderup ved den lille vej og gik ned til bunkeren mod Kåsaberg. Jeg prøvede først med flue, men vinden var dårlig og vandet uklart, så jeg have spindestangen med. Efter nogen tid mærkede jeg et tilslag og lidt efter fik jeg en fin blank fisk, men ikke over 45 cm, så ud igen, Jytte var med så den blev da foreviget. Fredag morgen fisker jeg ved Skillinge, flere steder uden at se eller mærke noget, men solopgangen er altid meget flot her.

Efter middag går vi en tur op over Backåkrabakkerne, hvor vi kan skimte Bornholm ude i det fjerne, der er masser af opret kobjælde som der plejer, trods det kolde forår.

Om aftenen prøver jeg fiskeri ved campingpladsen, det er spindefiskeri ud over sandet, men det giver heller ikke noget, jeg møder dog en svensker, som havde boet hele sin barndom i Kåsaberg, han kunne fortælle om mange ting f.eks. også om fiskeri på den tid.

Lørdag morgen fisker jeg ved den lille vej i Löderup, ingen fisk. Efter middag kører vi ned ved Kåsabergabakkerne, men bonden, som vi plejer at holde ved, har sat skilte op, at pladsen er lejet ud til drageflyvere, vi finder dog en udmærket P-plads lidt længere mod Ystad. Det er fint vejr og vi har kaffen med, jeg fisker vel et par timer uden resultat, men ellers god tur.

Søndag undlader jeg at fiske, jeg har fået syn for sagen: det er gået meget tilbage for havørreden og jeg må også sige, at der ikke er så mange fiskere som der plejer.

Det var ikke meget bedre, da vi om eftermiddagen kørte til Benestad plantage, her konstaterer vi at ørnen, som vi har besøgt flere gange, ikke er i reden. Jeg får senere at vide, at den er død, det har stået i de lokale aviser. Men turen til plantagen er stadig et besøg værd, og vi hører for første gang i år nattergalen, og floraen er jo helt enestående her.

Mandag tager vi hjem, og fisk fik vi ikke, men set masser af, idet vi hver aften kunne følge den store trolling-konkurrence på Bornholms TV.



Kysttur d. 14/04-13

Tænk at man skulle opleve forårets komme på en kysttur. Vi startede kl. 6.00 på Høve i sydøstenvind, råkdoldt og diset vejr; for at afslutte på Vindekilde Strandvej i sydlig vind, solskin og 14 – 15 grader. ENDELIG!

Men selve fiskeriet var ikke noget at råbe hurra for! Selvom Høve den seneste tid har fisket godt blev dagen bare et anti-klimax med meget lav vandstand, rimeligt fladt vand, der tilmed var spritklart. Kun få ørred-basser viste sig.

Vi var John, Eilif og undertegnede af sted denne dag. Finn var også ude, men fiskede for sig selv nede i den anden ende ved Klitbo. (Han skulle til konfirmation senere)

Selv om vi var tidligt på færde, var der allerede fiskere i gang da vi ankom. Inden vi fortrak fra Høve lignede det nærmest Kronborgpynten, når hornfiskene ankommer. Jeg tror vi talte 17-18 fiskere på strækket kl. 08.00. Og da vi kørte var yderligere 3 ved at rigge til oppe på P-pladsen. DET ER BARE ALT FOR MANGE!!! Men sådan er det vel, når den skrevne lystfiskerpresse begynder at "oplyse" om fantastiske fangster. Dertil skal så tilføjes folk med trang til at offentliggøre i detaljerede vendinger, hvor de har gjort kæmpe fangster. Derudover render der så "plabrehoveder" rundt på stranden, og fortæller alle, hvor fantastiske fiskere de er, og hvor let det er at fange 4-5 kilos fisk. Klart at hele Sjælland og omegn skal have del i "guldkalven". Det er selvfølgelig heller ikke blevet bedre af, at Isefjorden har været frosset til så længe, så alle higede efter at dyppe fluen eller blinket i åbent vand. Heldigvis var der ikke rigtig gang i fiskeriet den dag, så det kan muligvis have skuffet nogle, og afholdt dem fra en lang køretur, så mere normale tilstande igen kan indtræde.

Der var heller ikke gang i den for os. John tog en undermåler på Vindekilde Strandvej og så et par følgere. That's all !! Men så kunne vi jo bare nyde det fantastiske vejr med sol og lærkekvidder. HOLD DA HELT OP, HVOR ER DET LÆNGE SIDEN.

Knæk & Bræk

KALLE



Udsætninger 2013:

Nordkanal: 24.400

Sydkanal: 24.400

Dragskanal: 3.750

Fuglebæk: 3.750

Gærde Å: 1.000

Yderligere har vi været

med til at sætte 16.000

ud i Elverdamsøen og

24.000 ud i Tuse Å.

- én udsætningsfisk

koster 3.20 kr. ex. moms

Ultimo april 2013 har vi ørreder ud følgende steder. Billedet viser Anders med et eksemplar af Salmo Trutta, der gerne skulle fine et nyt levested i Gærde Å – og siden finde vej ud i Sejerøbugten; hvor den skulle have mulighed for at mangedoble sin vægt. Anders & nimh.

Trollingtur til Bornholm med Sjællands Småbådsclub (SSK) i uge 16, 2013.

Afgang var søndag morgen kl. 0.30 den 14. april med færgen fra Køge til Rønne. Vi var ca. 16 trailerbåde, der kørte om bord. Efter en kort nats søvn ankom vi til Rønne og kørte straks til Hammerhavnen. Vi måtte parkere båden der, da der allerede var kø ved slæbestedet. Havnen er for nylig blevet renoveret. Den er blevet vældig funktionel med gode fortløjningsmuligheder, parkeringsmuligheder for biler og nye, flotte toiletter.

Efter morgenmaden på Hotel Verona tog vi igen til havnen og fik sat båden i vandet. Det var en noget tåget dag med svag vind men en del dønninger. Ligesom mange af de andre både, valgte vi at sejle op mod 40-meter kurven nordvest for Hammerknuden. Men tågen blev tættere, og da vi ikke har radar eller AIS (et nyt ord, som jeg lige har lært!), valgte vi at søge tilbage til havnen.



Noget senere på dagen lettede tågen, og så tog vi af sted igen. Solen kom igennem, vi nød at være på vandet. Vi så på konturen af Bornholm og silhuetten af Hammershus og lysets spil i bølgerne.

Men pludselig vågnede vi op ved lyden at en knarre, der gik – på en af mine stænger! Den herlige lyd fortsatte, mens vi febrilsk gik i gang med at tage de øvrige stænger, kugler og sideplaner ind. Idet Carsten tog en af sine stænger, viste det sig, at også han havde hug og udløb. Og selv om vi havde aftalt, at det var min tur til at fange en fisk, greb han på et tidspunkt sin stang for at starte fighten. Fisken kom ret let hen til båden, men så blev den vild. Den trak ned i dybet og kom op, så svømmede den under båden, så rundt om. Det stod på i en rum tid. Den så stor og flot ud under vandet. Imens stod min egen fisk og trak line af hjulet. Jeg bjærgede de sidste sideplaner. Og da jeg endelig kunne tage min egen stang –

var fisken væk..... Det var selvfølgelig ret skuffende. Men vi fik da Carstens fisk i nettet og indenbords, en smuk blank laks på 6,0 kg med løse skæl.

Og det var så den eneste fiskeoplevelse, vi havde hele ugen. Det blev til 3½ dag på vandet og 3 dage, hvor det blæste for meget.

Alt i alt var det en herlig uge med oplevelser både på vandet og på land. På vandet er der god kontakt over kanal 72. Der bliver advaret om store skibe på vej og fortalt om landede fisk. Klubben havde arrangeret et besøg hos TV2 Bornholm, det var meget interessant. På land kørte vi selv rundt og besøgte "seværdigheder" : Ekkodalen, Lilleborg, glaskunst, planteskole. Vi ledte efter Rokkestenen – men det tætteste, vi kom på den, var et skilt, hvor der stod: "Denne sti fører IKKE til Rokkestenen"! Vi fik spist en del is.

På Verona fik vi mange lækre måltider. Men det er jo i særlig grad det sociale samvær, der er hyggeligt ved turen. Ved aftensmaden fortæller alle om deres fangster og grej. Og "brøleren" uddeles til den, der har "dummet" sig mest den dag. Det er sjove hændelser, der kommer frem. Men vi får også hyggelige snakke med bordfæller og andre. Og ikke mindst får vi hjælp til at blive klogere på udstyr og vedligeholdelse af båd og grej.



Sinnet Thueslev & Carsten



Endelig - efter utallige dage med blæsevejlr i Østersøen - lød vejmeldingen på trollingfiskeri fra Møn. Jeg mødtes med min bror Frank lørdag morgen på havnen i Klintholm. Af sted det gik mod 40-meteren - dog med moderat hastighed på grund af dønninger fra de foregående dages hårde nordøstenvind. Efter nogle timers fiskeri, hvor der havde været et enkelt hug på en overfladestang, fik vi triplehug i 20, 40 og 60 fods dybde. Ind med det øvrige grej, og vi kunne fighte hver sin laks. Det gik fint - op kom to laks på knap 4 kg. Den sidste mistede vi tæt på båden - den så ud til at være fra samme søskendeflok. Ikke mere resten af dagen. Næste dag ville vi have ræset længere sydpå, men vind og bølger gjorde, at vi hurtigt ændrede planer. Det blæste 6-7 sekundmeter fra nordøst, og så ræser man ikke så meget i en lille båd. Det blev så et langt trollingpas ud mod 40-meteren. Det blev i det hele taget en meget lang dag, hvor vi ikke havde en eneste kontakt til laks. Der blev dog fanget laks, kunne vi høre på VHF'en.

Mandag havde Søren og Casper meldt deres ankomst kl. 7, men det kunne vi jo ikke vente på. Af sted tidlig morgen over fladt vand mod Næstved-hjørnet. Vi fik hurtigt fisk på nederste downriggerstang, men fisken blev ikke hængende. Vinden friskede op midt på formiddagen. Jeg kunne høre på Søren over VHF'en, at det samme ikke var tilfældet med hans gaster! Sidst på formiddagen fik vi et solidt hug på den ene stang på downriggeren. Mens vi var ved at tage grejet ind, smældede det på sideplaneren i styrbord side. Så fik vi travlt med at rydde det øvrige grej.

Østersø Laks

Frank fightede laksen på downriggerstangen. Han mente først, at det var samme størrelse som fra triplehugget. Men da laksen så båden, kom der lidt musik i den. Frank fik selv nettet laksen - jeg var optaget! En smuk laks: på 6,7 kg viste det sig senere. Jeg kunne med det samme mærke, at det var en tung laks, der havde hugget på den anden stang. Den lavede dog ikke lange udløb, men ville da heller ikke bare ind til båden. Da den så båden, gik den nedad et par gange. Mest spræl kom der nu, da det mislykkedes at nette den første gang. Så træt var den heller ikke! Det resulterede i et pænt udløb og lidt yderligere kamp. Næste gang lykkedes netningen fint, og op i båden kom laksen, som var fantastisk flot. 105 cm og 12,5 kg målte vi den til. Det blev behørigt fejret!

En times tid efter fik vi hug igen. Frank fik lov at fighte den - jeg syntes ikke, at jeg havde noget til gode. Fisken fulgte ret lydigt med indtil den var ret tæt på båden. Den var stor - altså laksen. Den så ud til at være mindst lige så stor som min. Laksen vendte flere gange rundt i vandet, og desværre endte det med, at krogen slap sit greb. ØV... to ben på krogen var rettet delvist ud. Det er så heller ikke verdens stærkeste krog, der sidder på en Flutter Chuck. Stærke kroge, svage vinde og stor tålmodighed kan anbefales, hvis man er til laksetrolling i Østersøen.

Carsten Poulsen

- Se også forsiden !



Tur til Møn i weekenden 15 -17. Marts 2013

12 medlemmer af Odsherreds Sportsfiskerforening havde planlagt en tur til Møn i ovenstående weekend.

Deltagere: Søren Clement, Jim & Casper Jakobsen, Carsten & Sinnet, Bjarke & Casper Poulsen, Mette & Roland, Tage N, Karl Erik og Niels Erik.



Der var 12 deltagere på turen, hvor der blev fisket både fra kyst og fra småbåd - den første dag. Vejret viste sig fra sin blide side, og 3 både drog ud i Østersøen. To både tog østpå mod 40-meteren, der ligger omkring 30 sømil ude fra Møns klint. Det var Søren's båd med Søren, Jim og Casper, samt Carsten Poulsens båd med Carsten og Bjarke.

Den tredje båd med Sinnet og Carsten valgte at drage mere mod syd, ud til en plads der kaldes 'bananen' og ligger 6-8 sømil sydøst for Klintholm. Her blev der dog ikke fundet fisk.

Derimod gik det bedre for de to både der lå på '40-meteren', hvor Jim tidligt på dagen fangede en laks på 4,5 kilo og 80 cm. Lidt senere mistede Søren en laks i samme størrelse helt inde ved båden. Og havde senere hug af en lidt tungere fisk som dog aldrig blev set.

Herefter var der en pause på flere timer. Men sidst på eftermiddagen ved 5 tiden var der flex på Søren's stang igen. En laks havde på 30 meter vand taget en 30 gr. Toby fisket på deepsea-diver. Efter en god fight kunne Søren lande et pragt eksemplar af en laks på 8,5 kilo og 92 cm.

Bjarke på Carsten P's båd fangede en laks på 3,9 kilo.

Inde på kysten havde Tage og Karl Erik fisket på Ålebæk strækket. Her havde Karl Erik fanget 3 mindre havørreder – de to dog under målet, der blev genudsat, mens en fin 42 cm. fisk blev hjemtaget. Tage fangede ikke noget om fredagen, men tog revanche om lørdagen, med en havørred på 1,5 kilo og 53 cm. Tages havørred indbragte ham titlen som turvinder for kystfolkene. Roland og Mette fik ingen fisk med hjem

Vejret Lørdag og især søndag med vindstyrker på mellem 14 – 18 sekundmeter udelukkede småbådssejllads. Og gav også store udfordringer til alle der måtte fiske på kysten.

Lidt synd for Niels Erik der først ankom fredag aften, og gik glip af de gode muligheder fredagen gav.



Aftenhygge i de fornemme faciliteter





Et par meget overstadige laksefiskere

Entreprenør & Lystfisker



"Long" Niels Jensen Tlf. 20 93 68 49
GELSTRUP

Kørsel med diverse mini-maskiner * Støbning af grunde
Rodfræsning * Alle former for ud- & opgravninger
Alt i brolægger arbejder



OVERSPRINGERE FRA BUNDEN AF SEJERØBUGTEN

Da vinden var i sydvest og der havde været fisk på pladsen dagen inden, kørte jeg igen ned til Høve sammen med min fiskekammerat, Matias. Vi startede fiskeriet kl. 13:00 inde i bugten fra revlen af, og bevægede os ud af mod pynten. Da vi efter en times fiskeri nåede pynten, havde Matias et lille nap på fluen, men den huggede ikke rigtigt. Jeg havde muligvis også et hug, og derefter fik Matias en undermåler. Der var lidt dybere vand herude, og vandet var også begyndt at stige, så jeg skiftede til en forsølvet fladbuk på 15 g. Lidt efter huggede den første fisk på 55 cm., helt inde foran mig. Jeg kunne simpelthen se den tydeligt i selve hugøjeblikket! Jeg fiskede videre, og selvom Matias ikke havde mærket mere, havde jeg en del følgere og fik også en fisk til på 50 cm. Lidt efter mistede jeg en fisk til, og derefter mit blink. Jeg skiftede så til en forsølvet Snurrebasse i Str. 2, og det skulle vise sig at være et godt valg.

En fisk huggede lige foran mig. Jeg kunne ikke se den ordentligt, men jeg kunne godt se at den var ret lang. Den startede med at plaske rundt i overfladen foran mig i ca. 2 minutter. Derefter begyndte den at tage nogle lange og dybe udløb, så jeg blev godt klar over, at det her var en god fisk. Fisken blev ved med at gå dybt og roligt, og opførte sig egentlig pænt, så jeg fik den tættere og tættere på mig, og til sidst kunne Matias nete fisken, og så brød jubelen ellers løs. Den var meget større end jeg havde regnet med, og var i super god kondition. Hvilken fisk! 4,4 kilo og 73 centimeter! 38 om bugen! I maven lå en ca. 15 cm lang halvt fordøjet brisling. En rigtig Sildeæder!

Valdemar Svensson



Foreningstur til Skåne i weekenden 19. – 21 april 2013

Vi var 10 deltagere på turen: Søren C & Casper * Long Niels & Tim * Jim & Tina * Jens & Poul * Niels Erik & nimh. - 5 biler med 2 mand i hver bil.

Foråret lod sådan for alvor stadig vente på sig. Men lørdag morgen skinnede solen fra en skyfri himmel. Dog var det stadig kold polarluft der strøg ned fra nordvest, og begge morgener stod vi op til rimfrost i græsset. Men på dette tidspunkt af året får solen hurtig magt; og allerede lørdag morgen kl. 8, var solen nået så højt på himlen, at stranden neden for bakkerne på Kåseberga strækket måtte opgive skyggetilværelsen.

Men efter en times fiskeri havde ingen af os set eller mærket noget. Så de 3 biler der var kørt til Kåseberga besluttede sig at til at prøve Skillinge-strækket. Nu var der imidlertid lige en god blankfisk, der sprang højt ud af vandet, da vi var nået halvvejs op af skrænterne på vej tilbage til bilerne. Det fik Casper og Søren lidt ekstra motion ud af – men anstrengelserne gav ingen fisk !

På Skillingestrækket fiskede Long Niels, Tim, Casper, Søren N.E og jeg. Her skete ikke meget; men en oprigning fra de 2 biler ved Nørrekås fortalte at Jens lige havde landet en blankfisk på 2,9 kg og 64 centimer. Så da der ikke rigtig skete noget ved Skillinge, kørte vi de få kilometer sydpå til Nørrekås. Netop som vi kom til Nørrekås, var der sket store ting. Jens havde netop lige lagt et pragteksemplar af endnu en overspringer på 5,1 og 72 cm. tilrette på en stor sten i vandkanten. Den var godt nok imponerende: Totalt sølvblank, fed som en julegris, lille hoved og massivt halerør, smukkere 'fiske-individ' har jeg sjældent set!



I løbet af formiddagen, hvor alle fiskede på strækket her ved Nørrekås havde holdet flere fine oplevelser med havørreder der strøg forbi, fulgte efter blinket eller fluen, eller ikke blev kroget ordentlig. Omkring middagstid ebbede fiskeriet ud og der blev stille på strækket. Så bilerne fandt andre steder hen.

Vi var 2 biler der kørte tilbage til Skillinge. Jeg havde ikke fisket mere end en lille halv time om formiddagen, det er simpelthen for hårdt for ryggen. Jeg havde dog valgt at deltage på turen i håb om at få filmet lidt. En lille akvarel-blok og lidt få tegneremedier samt nogle træklodser var blevet medbragt, til at fordrive tiden med - imens den smukke natur dannede rammen. De andre var gået ud til Morfarshamn; mens jeg blev ved 'badstuehytten' hvor jeg prøvede at tegne Jens' imponerende fisk fra Nørrekås. Allersidst på eftermiddagen fik jeg dog mod på lige at prøve revet allerførst på strækket. Her har mange af os – nu blot for at nævne et par stykker – Sinnet, Søren og jeg selv – fået fine fisk på tidligere ture. Og i blot andet kast tog en fisk min sølvpil i en hidsig vending. Jeg havde tidligere på dagen lånt Poul mit net, da jeg ikke regnede med noget større fiskeindsats fra min side – Poul havde glemt sit net hjemme i Nordsjælland. Så jeg fik forsigtigt kanet fisken ind på grundt vand. Det var en rigtig fin blank ørred på 47 cm. Den blev forsigtigt afkroget og sat tilbage i et mindre badekar, hvor den efter at have sundet sig

lidt, strøg til havs igen. Jeg var dybt rørt og taknemmelig for oplevelsen. Den fisk kan jeg leve længe på – måske er det også nødvendigt – vi får se.



Da de andre kom tilbage fra strækket, havde både Long Niels, Niels Erik og Tim haft kontakt til fisk. Tim havde fanget en farvet fisk på 52 cm. Der var blevet sat ud igen.

Jeg ved ikke så meget om hændelserne om fredagen. Niels Erik kunne ikke få fri før kl. 16. Så jeg blev først samlet op kl. 16.30 i Ballerup. Men Poul havde fanget en farvet - eller ikke farvet fisk? som var blevet sat ud igen. Tim havde fanget en mindre blank ørred på ca. 45 cm. Vejret havde været 'svært' og der var blevet fisket i læ af Stenshoved. Om søndagen skete der ikke så meget.

Tak til alle jer der deltog – det var en rigtig fin tur. Og en særlig tak til Jens og Poul for et usædvanligt smukt stykke drivtømmer!!!

nimh.



Sommerens forenings-ture

Tur: Nat tur Fluefiskeri fra kysten
Dato: 5 Juli 2013
Turleder: Karl Erik Mikkelsen tlf. 5991 1863
Tilmelding: 4. Juli 2013 Mødetid: Kontakt turlederen

Tur: Junior tur, til Holtemosen, med overnatning
Dato: 6-7. Juli 2013
Turleder: Casper Jacobsen tlf. 2087 6598
Tilmelding: 1. Juli 2013 Mødetid: Aftales med turlederen

Tur: Småbåds tur i Kattegat, til store Middelgrund (langtur hvis vejret tillader det)
Dato: 27. Juli 2013
Turleder: Long Niels tlf. 2093 6849
Tilmelding: Senest d. 25. Juli 2013
Pris: Aftales med bådejeren
Mødetid: Aftales med turleder
Bemærkninger: Hvis turen bliver aflyst, eller flyttet, bliver dette skrevet på blokken,
inden kl. 16.00 dagen før.

Tur: HAV TUR TIL "DET GULE REV" Pris: 3.000.- (depositum 1000.- v. tilm.)
Dato: 2. – 4. August 2013
Turleder: Søren Clement tlf. 2173 9408 / 5965 1080
Tilmelding: senest d. **1. Juni 2013**
Mødested: Kontakt Søren for yderligere information

SOMMERFEST I KLUBHUSET LØRDAG D. 10. AUGUST - se andet sted i bladet

Tur: Junior tur til Kalundborg havn
Dato: 11. August 2013
Turleder: Casper Jakobsen tlf. 2087 6598
Tilmelding: 5. August 2013
Mødetid: Aftales med turlederen

Tur: Småbåds tur fra Odden
Dato: 18. August 2013
Turleder: Roland Sørensen tlf. 2295 6693
Tilmelding: 16. August 2013
Pris: Aftales med bådejeren
Mødetid: Aftales med turleder
Bemærkninger: Bliver turen aflyst, eller flyttet, bliver dette skrevet på blokken, inden kl. 16 dagen før

Tur: Makrel tur fra Havnebyen
Dato: 25. August 2013 kl. 6.00 – 17.00
Turleder: Kalle tlf. 29135311
Tilmelding: Senest d. 15. August 2013
Mødetid: Aftales med turlederen. Pris fås ved tilmelding eller forespørgsel.

NÆSTE NUMMER AF BLOB BLOB KOMMER TIL OKTOBER – INDLÆG MODTAGES MEGET GERNE. RED.

Geddefiske tur til Højby Sø Pinsedag 19. Maj 2013



Vi var en lille sluttet trop, der havde sat hinanden stævne kl. 8.00 bag kirken i Højby. Vi - var turleder Casper, Claus Nørholt og drengene Mikkel og Marcus, samt jeg. Søren dukkede op midt på formiddagen og deltog et par timer.

Vejret var rigtigt 'geddevej' i mere end én forstand, overskyet med drivende skyer og en let vind fra øst. Og med grumme rovfisk i bide-humør. Der blev fisket med levende skaller. De første kontakter til "grum" var imidlertid meget forsigtige bid til agnen. De fulgte pænt med ind, men var ikke så meget for at tage skallen, der blev spyttet ud igen.

Men efter lidt tid blev gedderne mere glubske. Og lige pludselig var der fast fisk til en af drengene. En flot gedde-madamme på 67 cm. måtte lige stå model til lidt video, inden den fik friheden igen. Lidt senere lykkedes det for Marcus af overliste endnu en flot gedde-madamme på 70 cm. Også den måtte stå model inden den blev sat tilbage igen. 2 x PR gedderecord til tvillingerne. Flot Flot !!

I alt blev der fanget 12 - 14 gedder samt en del småskaller og et par mindre aborrer. nimh.



Stolt Geddefisker m. ny gedde pr Søen vrirlede med liv – herunder en god håndfuld haletudser





En dags trolingtur fra Smykehuk Skåne i maj - Søren, Casper og Erik Jensen.



*Øverst Casper med laks på 6,0 kg * Herover Erik Jensen med laks på 9 kg*

Sommerfest i klubhuset

Lørdag d. 10. August 2013

Pris 200,- alt incl.

Tilmelding til Søren på tlf: 59651080 / 21739408

ÅRETS PRIVATE SVERIGES TUR 23. – 24. MARTS 2013 TEKST: Kalle Lud. FOTOS: Karl Erik

Normalt glæder man sig altid helt vildt til at komme af sted. Der var dog lige et par ting, der lagde en dæmper på glæden i år. Det var første tur uden Niels – det føles godt nok trist og underligt at skulle undvære hans altid skarpe men vittige tunge. Heller ikke vejrudsigten lød for spændende – kraftig vind fra nordøst ledsaget af passende mængder nedbør – læs sne – samt sibirisk kulde.



Men en Sveriges tur skal vi altså have!!! Næsten uanset hvad. Allerede på P-samlingspladsen ved Torkildstrup syntes jeg, det var en uforskammet kold vind, der mødte os. Vi (John, Linedanser Finn og undertegnede mødtes med det suveræne hold (i år skrumpet i vask til Mogens og Per). Resten ville ikke så tidligt af sted. Knud, Peter og den anonyme Preben i én bil – Ejlif og Karl Erik (debutant på holdet) i en anden bil tog den mere med ro. Af sted gik det i mørket – broen blev passeret og Sverige nået. John var nu så glad over at være nået til Malmø, at han helt glemte at dreje af mod Ystad, så begge biler fik lige en rundtur på de skånske motorveje. Men så begyndte det at sne!!!! Ystad blev passeret i i kraftigt snevejr, og jo længere vi kom mod øst, jo mere tog vejrstederne fat. Den lille landevej ude langs kysten var nu indhyllet i en regulær snestorm. Man kunne se, at det bestemt ikke var første gang, der havde været snevejr. Dem der har fulgt lidt med i vejrudsigterne for Bornholm, vil vide, at de har fået rigeligt af den hvide vare fra oven, og da man normalt i godt vejr kan se fra Skånekysten til Bornholm, så er det vist ikke nogen overraskelse, at her var godt med sne i forvejen.

Efterhånden dukkede alle biler sikkert op på vandrehjemmet, og nu skulle det vise sig, hvem de RIGTIGE hårdkogte havørredfiskere var. Kun John, Danse-Finn, Kalle, Ejlif og Karl Erik havde mod på at begive sig ud i vejrinfernoet igen. Resten blev hjemme i varmen den dag (kunne ses på depot-beholdningen). Det blev ret hurtigt klart, at kun nede omkring Ystad ved Nybro og på vestsiden af Svarte kunne der være en form for læ – så det prøvede vi. Der var godt nok lidt læ ved Nybro, men dønninger rullede ind og vandet var så uklart, at man bare 30 cm. ude, ikke kunne se støvlesnuderne. ØV - fluefiskeri var ekstremt svært pga. vinden og is i stangøjerne. Så frem med spinnestangen – men lige meget hjalp det. "Vi prøverovre ved Svarte", men samme historie her. Ellers normalt en meget spændende og flot havørredkyst bare ikke i år. Hjem til vandrehjemmet igen

Vores to kokke på turen debutant Karl Erik og Danse-Finn sørgede for, at vi fik noget rigtig velsmagende de to aftener, og da Peter trak en kasse økologisk produceret øl frem (XL- Hørve var sponsor) var det ligesom den gode gamle stemning igen var ved at indfinde sig. (Irsk kaffe, rødvin, og andre våde varer har muligvis også haft en hvis indvirkning).

Normalt er vi ellers meget tidligt oppe, for at udnytte morgenfiskeriet, men i år var der mere ro på. Vinden var stadig mere end frisk fra nordøst, og det var holdt op med at sne. Vores vært havde ellers været tidligt ude med traktoren for at gøre vejen ned til vandrehjemmet mere farbar, men den var allerede føget godt til, da vi igen lørdag ville prøve fiskeriet. John har en stor kraftig bil, så det var klampen i bund, så sneen stod til alle sider. Alle vinduer var totalt dækket af sne, men på en eller anden måde havnede vi alligevel oppe på asfaltvejen. Den var hammer glat, omgivet af kæmpe driver og flere steder kun farbar i et spinkelt spor. Igen var valgmulighederne m.h.t. pladser



yderst begrænsede, så hele dagen fiskede vi nede ved Svarte, men uden resultat. Hen på dagen klarede det endelig lidt op; så søndag kunne der måske være chancer for en god sølvblank havbasse.

Vandet var nu kun tynd ærtesuppe uden møg i, og solen var nu endelig på plads. Men ingen fisk ville noget. Kun Finn oplevede en "følger". Alle hold var i gang og flere prøvede på østkysten ved Kåseberga, men uden resultat.

Det sociale på turen er altid i top også i år. Drillierne og fiskehistorierne er der altid rigeligt af, og i år så yderligere krydret med Karl Eriks mange erfaringer fra Skåne. Det er bestemt ikke kedeligt at være på Sveriges tur. Men selve fiskeriet var totalt i bund i år; hård vind fra nordøst, store dønninger, ærtesuppe, snestorm og en vandtemperatur på 0 grader gør det naturligvis ekstremt vanskeligt. En tur, der vil gå over i historien som den tur, hvor vejguderne var mod os, og vi kun havde én "følger" at berette om. Vi prøvede virkelig, så det kan kun blive bedre næste år. Ironisk nok kan man sige, at vi gik fra et rigtig godt fiskeri derhjemme til "Det Døde Hav" i Sverige. De kan bare vente sig, de svenske ørreder !!

Tak til alle på turen for rigtig hyggeligt samvær. Det er altid et højdepunkt.

Der var vist kun en på holdet, der havde regnet den helt rigtigt ud. Det var "Finn-Morsø". Han skulle egentlig have været med og kørt med Preben, men han var strandet i Thailand. Jeg tror han gjorde det med vilje.



HORNFISKEPOKALEN 12. MAJ 2013

9 deltagere havde meldt sig til hornfiskepokalen.

Casper Jakobsen, Søren C, Erik Jensen, Erik Søderlund, Danny Jensen, Tage Nielsen, Roland samt Mette & Michael Høgsted.

Der blev fisket ved Ebbeløkke; hvor der var masser af hornfisk. De 9 deltagere fangede i alt 67 stykker.

Søren løb med pokalen med en fisk på 340 gr. taget på en sølvpil. Tæt efterfulgt af Tage med en på 330 gr., Roland med en på 300 gr. og Erik Jensen med en på 270 gr.

Turen yngste – Michael skulle også lige teste om badevandstemperaturen var nået op på et acceptabelt niveau. Men den mangler vist lige en halv snes grader endnu.

Søren C

Nyheder til Lystfiskeren



MÅNDBARE WADERS

Rapala Montauk Waders
Xpedition Wade støvler
Nyhed hos Lystfiskeren
Sætpris kun kr.

999,95



SUMO STANGHOLDERE

Sæt á 2 stk. m/ sugekop holder
Før kr. 1.299,95 - Nu kun Kr.

SHIMANO EXAGE

999,95

Fiskehjul i god kvalitet
Forskellige Spole Størrelser
Før kr. 899,95
Nu kun kr.

599,95

ZPEY HW SCANDIC SW

Fluestænger i flere klasser
Priser fra kr. 2.999,95



LYSTFISKEREN



Ahlgade 8 • 4300 Holbæk • tlf. 59 44 32 12

JAGT • FISKERI • OUTDOOR & RIDEUDSTYR

Se også vores store webshop - **PRO-OUTDOOR.dk**